

Het verhaal van 't Vleesboerke

't Vleesboerke/Agora Culinair bestaat 40 jaar. Het is een verhaal van 40 jaar familiaal ondernemen. Van hard labeur, durven en doen. Van vallen en opstaan. Vandaag blikken we terug op de beginjaren. En die gaan veel verder terug dan die veertig jaar ...

Vóór 1976

De feitelijke wortels van het jarige bedrijf situeren zich eigenlijk in de naoorlogse jaren. Frans Vleugels, de grootvader van Mario en Peggy, startte als zelfstandige met 'Vleeswaren Vleugels'. Hij reeds 's morgens met de **fiets** naar de toenmalige vleeswarenfabriek Vanreusel in Geel. Daar kocht hij alle mogelijke charcuterie, zoveel als hij in een **grote mand** op de fiets kon krijgen. Daarmee reed grootvader Vleugels dan langs bij alle slagers die Herentals telde. Als de mand leeg was, reed hij terug richting Geel voor een verse lading. In de naoorlogse jaren was het aantal beenhouwers in Herentals en omgeving niet te tellen. In bijna elke grote straat was wel een beenhouwerij.

“Het doorzettingsvermogen dat die man had, kunnen wij nog moeilijk vatten”, vertelt kleinzoon Mario met oprechte bewondering. “Elke dag door weer en wind, over slechte wegen met een fiets uit die tijd, volgestouwd met kilo's vlees ... Je moet het toch maar doen.” En het verhaal wordt nog straffer. Want grootvader werd op relatief jonge leeftijd getroffen door een **spierziekte**. Daardoor raakte op de duur een arm verlamd. En toch bleef hij **doorwerken**. Na een tijdje met een werknemer en een bestelwagen. Ook zijn zonen Roger en Walter werkten van op jonge leeftijd al vaak mee om te helpen waar mogelijk. “Ik herinner me nog verhalen dat hij met de bestelwagen reed en dat onze pa of nonkel Walter op zijn bevel moesten schakelen, omdat hij dat door zijn ziekte niet meer kon.”

“Je kan je niet meer voorstellen hoe we toen werkten”, lacht nonkel Walter. “De beenhouwers kwamen hun producten **kiezen op de vrachtwagen**. Daar beslisten ze ter plekke wat en hoeveel ze wensten. Er werd ook altijd contant betaald. Het systeem van bestellingen vooraf werd pas opgestart toen de btw werd ingevoerd. Dat was in 1971. De btw veranderde veel in het zakendoen ...”



Het huis waar het allemaal begon in de Veldstraat in Herentals



Frans Vleugels



Koelkamer in de Veldstraat

40 JAAR 'T VLEESBOERKE – DEEL 1

1976: de beginjaren

Zonen Roger en Walter draaiden vele jaren mee in 'Vleeswaren Vleugels'. "Toen nonkel Walter terugkwam uit legerdienst, werd in **alle vertrouwen** besloten om de activiteiten op te delen", vertelt Mario uit de familiegeschiedenis. "Walter bleef verder doen onder de naam **Vleeswaren Vleugels**. Mijn vader Roger startte 't **Vleesboerke**. De basis van de overeenkomst was eenvoudig. De beide zaken gingen werken op hun eigen grondgebied. 't Vleesboerke ontwikkelde alle activiteiten aan de bovenkant van de E313. Vleeswaren Vleugels zette in op alles wat onder de snelweg lag. Het grondgebied van Herentals was 'neutraal terrein'. Dat alles in de beste verstandhouding."

Deze deal bleek te werken. Roger wou als oudste van de zonen sneller zijn eigen koers varen. Jongere broer Walter deed nog enkele jaren verder met stichter Frans. Beiden startten nog met een focus op charcuterie. Maar de stichtingsjaren vielen ook samen met **de snelle opkomst van de frituren**, waardoor het accent al snel in die richting opschoof. "In Herentals waren er in die tijd nog minstens veertig voedingswinkels en beenhouwers", blikt nonkel Walter terug. "Nu zijn er misschien nog twee of drie echte slaggers. Met de frituren ging het andersom."

De twee broers stippelden elk hun koers uit, met respect voor de afspraken. "Dat liep echt vlot", weet Walter. "Wij zagen elkaar iedere week bij onze ouders thuis. Daar wisselden we onze ervaringen en ideeën uit. Doorheen de week werkte ieder voor zijn zaak. Maar als één van ons beiden iets tekortkwam of nodig had, werd er zonder gedoe gedepanneerd. Het waren **mooitijden** waarin we beiden onze zaak konden uitbouwen op onze eigen manier."

Rita Verbinnen en Roger Vleugels



3 generaties Vleugels: Frans, Mario en Roger



Publiciteitsfoto van vroeger



Aankondiging beurs in 1977 met zangeres Marva



Rita Verbinnen en Roger Vleugels



Rita Verbinnen en Peggy Vleugels

CONTACT

Agora Culinaire / Vleesboerke
Grensstraat 4, 2200 Herentals
www.agoraculinaire.be